

SIMPLIFY YOUR LIFE

Maak je leven eenvoudiger,
ook in je hoofd



Gids voor een vrouwenleven

Een handboek speciaal voor vrouwen: zitten we daar op te wachten? Meestal niet, maar *Gevaarlijke vrouwen* is echt de moeite waard. De drie vrouwelijke auteurs bespreken van A tot Z meer dan 600 thema's uit een vrouwenleven en dat doen ze met citaten uit de literatuur, filosofische wijsheden, een nieuwe kijk op oude thema's én met humor. Zo lezen we dat dochters tot de grote vreugden in het leven behoren, dat vals spelen onaantrekkelijk is, dat we onszelf echt niet moeten googelen, dat nieuwe mensen in je leven toelaten je sprankelend houdt en dat we onszelf vooral niet moeten afkraken. € 18,90 (De Bezige Bij).

Praatprikkel

Een filosofisch gesprek voeren met kinderen: daar zijn ze toch veel te jong voor? Niet als je deze vijftig kaartjes pakt, waarop vragen staan als 'Als je niet weet dat je gelukkig bent, ben je dan wel gelukkig?' 'Kan een gelukke tekening lelijk zijn?' en 'Kun je op school vrij zijn?' Zo kom je samen op de leukste dingen, zonder dat het meteen zwaar op de hand wordt. Praatprikkel, via Filosofiejuf.nl, € 10,95.



Kun je verdriet uitzetten?

Zakelijk maar leuk

Fiona Richards van Cartolina Cards kennen we vooral van haar prachtige illustraties en mooie papierwerk. Misschien iets minder bekend, maar ook heel populair, zijn haar apps. Eerder lanceerde ze de Cartolina app, waarmee je korte, mooi geïllustreerde mailtjes of sms'jes kunt versturen. Nieuw is de Mailroom app: speciaal voor het wat zakelijker mailverkeer. De ontwerpen, 21 stuks, zijn lekker retro en bevatten out of office-reply's, bedankbriefjes en blanco ontwerpen – alle met voldoende tekstruimte. Dit is de nieuwe zakelijke brief, maar dan leuker! Mailroom is verkrijgbaar in de App Store en op iTunes voor \$ 1,99.



'n Stuur 'n kookboek

Heb je iets goed te maken, wil je iemand succes wensen of een felicitatie op z'n plaats? Stuur een kookboekje. Niet zomaar een: deze heeft zeven prachtige recepten, elk voorzien van een vrolijke tekening, die passen bij de boodschap. Die kun je nog eens versterken door bij een recept een sticker te plakken met bijvoorbeeld 'Dit gerecht is echt iets voor jou. Zal ik het voor je maken?' en zo is het boekje meteen een uitnodiging om voor de ontvanger te koken. Drie opstuurkookboekjes met als thema 'Hoera', 'Sorry' of 'Sterkte!'. per stuk € 6,95 (Uitgeverij Swan).